

...maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart... - Daniël 2:28



Daniël in crisistijd

nog drie herfstlezingen over het boek Daniël

Spreker: Dato Steenhuis.

Locatie: De Essenburcht, Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek

steeds D.V. op de derde zondag van de maand:

2021: 19 september, 17 oktober, 21 november



Daarna **dialezingserie over de Tabernakel:**

19 december en 2022: 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei

Aanvang: 16.15 uur (kwart over vier)

Corona maatregelen: we komen samen met inachtneming van de regels van het RIVM.

Bij binnenkomst wordt u geregistreerd i.v.m. mogelijke uitbraken in de komende tijd.

Opgave ook al mogelijk van te voren, telefonisch of via email.

Voorlopig drinken we vooraf geen koffie en is er na afloop geen brood en soep.

Info: Jan van den Brink, tel. 0342-701480, janbrink@solcon.nl

Harry Brons, tel. 0342-471439, harrybrons@solcon.nl, www.dehogepriester.nl

Over het boek Daniël:

Daniël is zowel een profetisch als geschiedkundig boek. Van grote betekenis voor het Joodse volk en de hele wereldgeschiedenis, ook in deze spannende tijden. Daniël is afkomstig uit de koninklijke familie van Israël, hij wordt met zijn vrienden naar Babel weggevoerd. Van zijn jonge jaren met zijn vrienden tot hoge ouderdom is hij God gehoorzaam. Als de ballingschap verstrikt en het einde van de 70 jaar nadert, pleit hij drie maal per dag biddend, met het aangezicht naar Jeruzalem, op grond van Gods Woord in het verleden, om de terugkeer van zijn volk naar Israël. Zijn verklaring van de droom over het beeld van Nebukadnezar schetst de vier wereldrijken tot in deze tijd. De profeet maakt zelf twee van deze rijken mee: het Babylonische en Perzische rijk. In grote profetieën krijgt hij dingen te zien die hij zelf niet begrijpt, maar God stelt hem gerust: Hij mag gaan rusten bij zijn vaders tot het einde der tijden. God zal dan mensen geven, die het verstand krijgen om het te verklaren. Daniël 12:5-13.